



## INBJUDAN

**Sanghamöte lördagen 9 mars kl 14**  
**Årsmöte söndagen 10 mars kl 9**

Hjärtligt välkommen till **SBS årsmöte söndagen 10 mars 2013**. Se bifogat förslag till dagordning. Vi har liksom andra år förlagt mötet till en helg. Denna gång hålls det på Zengården i Fellingsbro.

Eftersom SBS firar 20-årsjubileum i år vill vi passa på och fira det i samband med årsmötet med ett speciellt **Sanghamöte lördagen 9 mars**. Vi inbjuder ledarna från SBS-organisationerna och från de som ansöker om medlemskap 2013, att vid det mötet kortfattat presentera sin tradition och sin syn på vad som är viktigt för buddhister i Sverige idag.

På kvällen besöker vi Solbo och stupan på det tibetanska buddhistiska retreatcentret Karma Dechen Ösel Ling som ligger i närheten.

Vi hoppas att åtminstone två representanter från varje organisation kommer till mötet, den andliga ledaren för respektive grupp och den ordinarie SBS representanten (om inte samma person). SBS ersätter resekostnaderna för 1 person. Vi kommer att ta hänsyn till behov av tolkning till olika språk.

### PROGRAM

#### Lördag 9/3

14.00	Välkomsttal
14.15	Presentation av deltagarna
14.30	Tal av företrädarna
15.30	Fikapaus
16.00	Tal av företrädarna
18.00	Vegetarisk kvällsmål
19.00	Besök till stupan

#### Söndag 10/3

7.30	Meditation
8.00	Frukost
9.00 -11.30	Årsmöte
11.30	Avslutning med vegetarisk lunch

### PRAKTISKT ARRANGEMANG

**Resa:** Zengården kan ordna hämtning av tåg som anländer i Arboga senast 13.05.  
Gemensam tillbakaresa på söndag ca. 13.30.  
För vägbeskrivning se nedan.

**Övernattning:** Zengården erbjuder sovsalar för män resp. kvinnor.  
Solbo erbjuder stugor huvudsakligen för munkar och nunnor.

**Anmälan:** Senast 17/2 till trudy@ktg.nu, med uppgift om vilka som kommer, vilken ledare ska hålla tal. När vi vet hur många kommer att hålla tal kan vi meddela er hur långt tal var och en ska hålla.

Tacksam för uppgift om ev. allergier, eller annat kring maten vi bör tänka på.

**OBS!**

De som vill komma tidigare med tanke på munkarnas lunch är välkomna att göra det. De som har bil vill vi be att ta med lunchpaket till några fler än de egna munkarna.

**Hitta till Zengården**

525 Finnåker  
710 41 Fellingsbro

Här kan du läsa hur du tar dig till Zengården, antingen via kollektivtrafik eller via bil.

**Kollektivtrafik**

Zengården ligger runt 20 mil väster om Stockholm, i en liten by som heter Finnåker som ligger runt 3 mil från Arboga. Det går flera tåg dagligen mellan Stockholm och Arboga och resan tar runt en och en halv timme.

Zengården kan ordna hämtning av tåg som anländer i Arboga senast 13.05.

Gemensam tillbakaresa till Arboga station på söndag ca. 13.30.

**Med bil**

Du kan hitta en resebeskrivning via [www.eniro.se](http://www.eniro.se) genom att skriva in var du vill åka från.

Från väg 249 till Fellingsbro. Håll dig på denna väg medan den tar dig genom Fellingsbro. Omkring 5km från Fellingsbro, ser du en kyrka till höger. Direkt efter kyrkan, tar du vägen som svänger till höger mot Finnåker. Kör omkring 1500 meter och sväng 1:a till vänster, mot Finnåker. Följ denna grusväg omkring 9km. Zengården är lätt att se när du kommer till den: Till höger om vägen ser du ett stort rött hus med en parkering utanför och en skylt där det står Zengården. Den stora byggnaden uppför trappen från parkeringen är vår huvudbyggnad.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

